

## Slutningen på Første Verdenskrig i Danmark

**Historisk Forening for Graasten** arrangerer bustur til Sikringsstilling Nord lørdag den 15. september, med afgang fra Ahlmannsparken kl. 12.

Sikringsstilling Nord er et forsvarsværk, der blev bygget i en linje tværs over Sønderjylland – der dengang hed Nordslesvig - så tæt var vi på at blive krigsskueplads under første verdenskrig 1914 – 1918. Tyskerne byggede forsvarsværket for at være klar til at modtage de engelske tropper, når (eller hvis) de skulle finde på at gå i land på vestkysten og angribe de tyske tropper fra nord.

Værket er en række af batterier, der ligger forskudt for hinanden, alt afhængigt af hvilken funktion de havde. Batterierne blev bygget af straffefanger, der havde forbrudt sig på en måde, der gjorde dem uværdige til at kæmpe ved fronten for ”Kaiser und Vaterland”, og derfor blev de sat til det mindre ærefulde job med skovle og spader.

Første stop på turen er Andholm Batteri, der står ganske som da det blev bygget. Kun jernbanesporet og kanonerne mangler. Andet stop er Skovby, en af stillingens kraftigste mellemsvære batterier, derefter køres til Pothøj, en lidt mere raffineret bunker, opstillet i to halvbatterier på hver side af en lille vej. Sidste batteri på turen er Arrild, der var udstyret med tungt skyts, der bestod af svære fæstningskanoner på høje hjullavetter.

Turen bliver guidet af et medlem af støtteforeningen for ”Sikringsstilling Nord” i Agerskov og er ikke egnet for gangbesværede. Undervejs er der kaffe og kage på Arrild Feriecenter.

Pris for turen, hvis man er medlem, er 225 kr., ikke-medlemmer skal af med 250 kr. Tilmelding er nødvendig og skal ske til Bodil Gregersen på enten mail [bodilgreg@gmail.com](mailto:bodilgreg@gmail.com) eller telefon 24237079, senest d. 6. september.